

Serie: De goede boodschap van Lukas.

Wat het Woord met je wil doen.

Schriftlezingen: Lukas 2:1-20, Tekst: Lukas 2:15-17

Zingen: Ps. 98:1, Ps. 98:2, Lofz. Zach. 1 en 2, Ps. 75:1, Lofz. Simeon 1

Hoofdpunten van de preek

Wat nu? De engelen zijn weg. De bijzondere ervaring is voorbij. Wat gaan de herders doen?

1 Gaan (Lukas 2:15)

Voordat de herders gáán, gebeurt veel. Het wordt verteld met het woordje 'geschieden' (6x in Luk. 2). Daarmee wordt verteld dat alle gebeurtenissen door God gewerkt zijn.

Ook wat met de herder gebeurt. God brengt de herders nadat de bijzondere ervaring verdwenen is tot bezinning. Ze nemen elkaar mee: 'Laten *wij* dán naar Bethlehem gaan...'

Ze besluiten om te gaan kijken naar het 'woord dat geschied is'. De boodschap van de engel is voor hun het Woord van God. Geloof is gáán op het Woord. De ervaring volgt.

2 Vinden (Lukas 2:16)

Het goede nieuws is Gods uitnodiging. Voor de herders genoeg om te gaan. Met haast. Een treffende typering van hun geloofshouding. Daaruit spreekt verlangen en toewijding.

De herders vinden... Maria en Jozef. Het gaat om het Kind, maar we vinden Hem niet buiten Zijn familie om. Hij wordt gevonden naar het signalement van de engel.

De kribbe is het teken bij de goede boodschap. De plaats van vernedering en armoede. In Zijn geboorte tekent Zich zijn leven af: liggend in de kribbe verwijst Hij naar Zijn graf.

3 Getuigen ((Lukas 2:17)

De herders hebben Het gezien. Het woord. Het Kind. We kunnen (ook) naar deze ervaring verlangen. De ervaring volgt op het gelovig gaan. De Heere gebruikt deze ervaring.

De herders gaan het '*overal* bekend maken'. Ze slaan daarbij geen plaatsen en gelegenheden over. Getuigen is bekend maken, laten weten wat men nog niet weet.

Wat maken de herders bekend? Ze spreken niet over hun ervaring of gevoel... maar ze maken het Woord bekend. Alles wat de engel over dit Kind gezegd heeft (Luk. 2:10b-12).

