

Nedergedaald in de hel

Schriftlezingen: Psalm 22:1-9, Markus 14:32-42, 15:33-38 Tekst: Markus 15:34
Zingen: Ps.30:1 en 3, Ps.22:1, Ps.142:1,2,4 en 5, Ps.42:4 en 5, Ps.116:2 en 4

Hoofdpunten van de preek

Soms zijn omstandigheden of gebeurtenissen zó verschrikkelijk dat we die 'hels' noemen.

1 De hel (Psalm 6:6 - V44)

De hel heeft een nare klank. In het OT heeft de hel vaak de betekenis van de eindigheid van het leven. Soms als oordeel van God. Jezus heeft de sleutels van het dodenrijk (Opb. 1:18).

De hel is ook uitdrukking van de diepste ellende die je kan meemaken: van mens en God verlaten. Jezus spreekt/waarschuwt als geen ander voor het oordeel van de hel (Mt.10:28).

2 'Mijn hel' (Psalm 22:2-3 – A44a)

Spreken over de hel kan het beste alleen uiterst terughoudend.

Toch worden in de Bijbel ervaringen verwoordt die de HC 'mijn hoogste aanvechting' noemt: je wordt aangevallen door jezelf, andere mensen, Satan en zelfs God...

De HC brengt de hoogste aanvechting van Godverlatenheid ter sprake opdat we verzekerd zijn (passief) en we ons vertroosten (actief).

3 Mijn Jezus (Markus 15:34 – A44b)

Hoe diep het voor een mens als gevolg van de zonde eraan toe kan gaan, Jezus is dieper gedaald...

De samenvatting van Jezus' levensgang van menswording tot kruis. Zijn leven loopt uit op de hel. In onze plaats verlaten en vervloekt door God omdat wij God verlieten.

Tot in de hoogste aanvechting ben je verzekerd, wordt je getroost door 'mijn Heere Jezus Christus' die werkelijk in de hel is neergedaald.

4 Verlost (Psalm 116:6 – A44c)

Wat Jezus heeft doorgemaakt zal geen zondaar die Hem 'mijn Jezus noemt' meemaken.

Zijn helse benauwdheid betekent mijn verlossing. Ik hoef niet bang te zijn dat God mij alsnog eeuwig zal veroordelen.

Zijn helse kwelling is mijn bevrijding van alle kwellende gedachten en ervaringen die mijn ziel bestrijden.

Hij heeft door Zijn nederdaling mij verlost.