

Hemels vervolg

Schriftlezing(en): Markus 16:9-20, Hand. 1:4-11 Tekst: Markus 16:19-20

Zingen: Ps. 47:1 en 3, Ps. 110:1, Ps. 145:2 en 4, Ps. 99: 1 en 8, Ps. 72:10.11

Hoofdpunten van de preek

Jezus' uitzending op aarde wordt beëindigd, maar Zijn de leerlingen er wel klaar voor?

1 Opgenomen (16:19a)

Juist nu gebruikt Markus Jezus' titel en legt hij extra nadruk op Hem: de Heere *dán*... Hoe wankel het geloof kan zijn, de Heere laat Zijn leerlingen niet zomaar aan zichzelf over.

Jezus spreekt eerst nog met hen. Met Zijn verwijt, opdracht en beloften kunnen ze het doen. Dan wordt Hij opgenomen in Gods hemel: 'God verhoogd Hem bovenmate.'

2 Gezeteld (16:19b)

In de hemel woont en troont God. De Heere is gaan zetelen aan Gods rechterhand. Zetelen doe je op een troon. Markus richt de aandacht op Wie er op dé troon zit.

Tallose mensen, machten en krachten zitten op hun tronen en willen de dienst uitmaken. De Heere *dán*, is gaan zetelen. De dienende mensenzoon, regeert als Gods rechterhand.

3 Uitgaan (16:20a)

Voor de discipelen is dit genoeg. Markus schrijft in één zin door: 'en zij gingen overal erop uit...' Ze volgen daarmee hun Heere (1:38). Niet eenmalig, maar voortdurend.

Ze gaan daarmee ook uit hun 'ongeloof en hardheid' (14). Overal waar ze uitgaan prediken zij het evangelie (15-16). Prediken is namens de Heere zeggen wat Hij gezegd wil hebben.

4 Meewerken (16:20b)

Markus noemt de inhoud van deze prediking het Woord. Waar discipelen uitgaan, werkt de Heere, in de hemel zetelend aan Gods rechterhand, mee. Dát schept verwachting!

De Heere doet wat Hij beloofd heeft. Hij bevestigt het Woord. De tekenen die volgen signalen van Gods hemels koninkrijk dat Hij zeker op aarde laat komen. Daarom: amen!