

Wat, Wie bezielt Jezus?

Schriftlezing(en): Markus 3:20-35 Kerntekst: Markus 3:35

Zingen: Ps. 84:1 en 6, Ps. 119:32, Ps. 140:1 en 4, Ps. 95:3 en 4, Ps. 133:1 en 3

Hoofdpunten van de preek

Jezus gaat maar door: neemt geen tijd voor eten, laat de ergste verwijten over Zich komen... en laat daarmee zien wat, Wie Hem bezielt.

1 Jezus' verwanten (Markus 3:20-21)

Zodra Jezus thuiskomt, dringt een menigte binnen. Ze kunnen zelfs niet eten. De menigte gaat voor. Jezus wordt gedreven om het evangelie van Gods koninkrijk te verkondigen.

Jezus' verwanten komen op de geruchten af. Niet om Hem voor Zichzelf te beschermen, maar om Hem te grijpen. Het zwijgen op te leggen. Om zichzelf voor Hem te beschermen.

2 Jeruzalems schriftgeleerden (Markus 3:22-27)

Een delegatie uit Jeruzalem maakt het nog erger. Ze demoniseren Jezus, door Hem Beëlzebul te noemen. Zo plaats je iemand in fout daglicht. Ook vandaag: Matth. 10:25.

Jezus reageert met 4 gelijkenissen. 3 gaan over verdeeldheid: zelfs Satan is niet zo dom om tegen zichzelf te vechten. Met de 4^e laat Jezus Zijn drive zien: de Sterke binden en beroven.

3 Jezus Zelf (Markus 3:28-29)

Satan reageert op de binnendringende Jezus. Hij vertelt juist nu wat Hem bezielt. Hij is van Godswege uit op het vergeven van alle mogelijke zonden. Hoe erg ook. Die belofte staat.

Voor één zonde is geen vergeving: de lastering tegen de Geest. Jezus demoniseren. Een proces dat begint met verharding (3:5) en zich voltrekt in onbekeerlijkheid (Mt. 11:23).

4 Jezus' familie (Markus 3:30-35)

Jezus' broers en moeder staan (ook geestelijk) buiten. Hun ongeloof (op dit moment) wordt pijnlijk zichtbaar. Herkenbaar voor velen. Het is met Jezus gedeeld verdriet.

Ze roepen Jezus aan hun kant. Opnieuw vertelt Hij Zijn drive (wat je tot Zijn ware familie maakt): Gods wil. Dat is wat de menigte om Jezus doet: zich laten leiden door Zijn woord.