

Alles andersom

Schriftlezing(en): Mattheüs 25:31-46 Tekst: Matth. 25:31-46

Zingen: Ps. 113:2,3 en 4, Ps. 143:10, Ps. 96:1 en 9, Ps. 138:3, Ps. 98:4

Hoofdpunten van de preek

Wanneer Jezus terugkomt wordt alles definitief andersom.



1 Verworpen is Heer' (Matth. 25:31)

Op aarde lijkt Jezus helemaal geen koning. De Zoon des Mensen – zo noemt Jezus Zich – is gekomen om te dienen en Zijn leven te geven om zondaren te redden.

Als Jezus weer komt is alles andersom. Nu blijkt Hij wel Heer' te zijn. Hij komt met Goddelijke macht en majesteit. Hij heerst over alles en iedereen.

2 Veroordeelde is Rechter (Matth. 25:32-33)

Jezus wordt door de rechters veroordeeld om te sterven. De Veroordeelde komt terug als Rechter. Hij zal alle mensen recht doen. Niemand wordt vergeten of ontsnapt daaraan.

Alles wordt andersom bij het laatste oordeel. Jezus weet zoals een herder onfeilbaar het verschil tussen schapen en bokken, rechtvaardige en onrechtvaardige mensen.

3 Buitenstaanders worden insiders (Matth. 25:34-40)

Jezus keert ook alle verhoudingen om. Als je de Zoon des Mensen volgt, hoor je nu in de wereld er niet meer bij: je bent een buitenstaander geworden. Net zoals Jezus.

Jezus kwam om te dienen. Wie Jezus volgt gaat dat ook doen, want dan wordt je geleid door Zijn Geest. Omdat je leeft naar Zijn (liefdes)gebed ben je insider in Gods koninkrijk.

4 Insiders worden buitenstaanders (Matth. 25:41-46)

Als je insider in de wereld wil blijven, zet Jezus je eruit. Het gaat Jezus niet om woorden, maar om levensdaden. Jezus herhaalt daarom wat Hij eerder zei: ga weg van Mij.



Wanneer Jezus terugkomt, wordt alles andersom! Aangrijpend én gelukkig! In de wereld van Gods toekomst blijft geen plaats voor mensen die alleen voor zichzelf willen leven.