

Vier mannen en een zieke vriend.

Schriftlezingen: Markus 2:1-13 Tekst: Markus 2:1-13

Zingen: Ps. 147:1 en 2, Ps. 32:1, Ps. 146:4 en 6, Ps. 103:2 en 3, Ps.66:6

Hoofdpunten van de preek

Het leven met een beperking valt niet mee. Je komt veel hindernissen tegen.

1 Mensen (Mk. 2:1-2)

In Kapernaüm vormen mensen de hindernis. De reden is positief. Ze horen dat Jezus thuis is en drommen daar samen. Waar komen ze voor? Een woord, een wonder?

Jezus weet wat ze nodig hebben: Hij spreekt 'het Woord' tot hen. Net zoals altijd dezelfde, goede boodschap (1:14,15) op dezelfde manier (1:21-22). Dat hebben mensen nodig.

2 Vrienden (Mk. 2:3-5)

De verlamde heeft gelukkig ook vrienden. Een zegen! Zij nemen hem mee naar Jezus. Het is hun om Hem te doen. Zij brengen wie zelf niet kan komen. Wat een voorbeeld!

De vijf stuiten op een mensenmassa. Het komen bij Jezus gaat vaak met een beproeving gepaard. Houdt het tegen of drijft het je des te meer? De mannen breken in bij Jezus.

3 Jezus (Mk.2:5-11)

Jezus ziet geen schade, maar hun geloof (5). Zij kwamen met verwachting! Op hun geloofsvertrouwen spreekt Hij de verlamde aan. Hij neemt de grootste hindernis weg: zijn zonde.

Jezus hoort ook de stem van ongeloof. Schriftgeleerden vinden dit Godslastering. Zij kennen Jezus en Zijn Goddelijke macht niet, al schreeuwde een demon het zelfs uit (1:24).

4 God (Mk. 2:12-13)

Jezus neemt niet alleen de barrière naar God weg... door de zonde te vergeven. Hij laat Gods rijk ook zien door de gevolgen weg te nemen. Hij spreekt met macht. Sta, neem, ga!

Het wonder geschiedt. De verlamde staat, neemt en gaat voor ieders oog weg. 'Vriend' en 'vijand' eert God. Het doel van Jezus' macht. Daarom onderwijst Hij daarna verder.