

Verdiend loon

Schriftlezingen: Openbaring 22:6-21 Tekst: Openbaring 22:12-13-20-21
Zingen: Ps.27:1, Ps.90:1, Ps.121:2, Ps.130:3 en 4, Ps.43:4 en 5, Gz.12:4 en 6

Hoofdpunten van de preek

De Heere Jezus Christus belooft dat Hij snel komt. Hij geeft iedereen zijn 'verdiend' loon.

1 Loon (Opb. 22:12)

Jezus vraagt voor het laatst onze aandacht: 'zie!' Hij komt snel. Bedoelt Hij dit als bemoediging of waarschuwing? Voor de Bruid kan Hij niet snel genoeg komen (20b)...

Toch is dit ook een waarschuwing. Jezus heeft Zijn loon bij Zich om iedereen te vergelden *naar* zijn werken. We worden behouden *uit* genade, maar geoordeeld *op* onze werken.

2 A-Z (Opb. 22:13)

Hoor Wie dit allemaal zegt... De Komende plaatst een *Goddelijke* handtekening onder deze woorden: 'Ik ben'. De Vader (bv21:6) regeert door de Zoon van A tot Z over de geschiedenis.

De Vader is door de Zoon het begin en einddoel van alles. We bestaan niet alleen *dóór*, maar ook *vóór* Hem. Christus brengt ons terug bij onze roots en het doel van ons leven.

3 Kom! (Opb. 22:20)

Christus zegt niet zomaar wat, *maar* Hij getuigt zoals voor een rechter. Hij bezegelt 'deze dingen' met Zijn bloed. Met 'deze dingen' wordt de gehele Openbaring bedoelt.

Het is een en al zekerheid: 'ja, Ik kom spoedig!' Daarmee houden we het vol in de grote verdrukking. Daarmee blijft het verlangen levend: zoals de Bruid antwoordt: 'ja, kom...'

4 Genade (Opb. 22:21)

Schrijver Johannes sluit als voorganger deze woorden af met een warme afscheidsgroet voor de gemeentes van Efeze, Laodicea tot en met Boven-Hardinxveld.

Openbaring begint/eindigt met genade. In alles wat ons waarschuwt, vermaant en troost zijn we aangewezen op wat Christus voor ons deed en doet. Zo hou je het vol, tot Hij komt.