

Niemand is zoals Gij

Schriftlezingen: Psalm 139 Kerntekst: Psalm 139:13-14

Zingen: Ps. 100:1 en 2, Ps. 86:2, Ps. 8:1 en 4, Ps. 139:1 en 7, Ps. 89:4

Hoofdpunten van de preek

De Psalm vertelt je hoe bijzonder de Schepper je gemaakt heeft. Hij kent je helemaal.

1 Ga weg! (139:19-24)

In de Psalm klinken ook andere – donkere – geluiden. David wil ze van zich afduwen. Er kleeft bloed aan hun hand. Zij spreken niet goed over God en zetten aan tot nare dingen.



Meedoen is gemakkelijker, dan niet meedoen. Meedoen maakt je wel verantwoordelijk. David bidt God om inzicht en hulp: leid mij op de goede weg.

2 Ga naar Hem! (139:1a)

David wijst ons de weg. Hij weet uit eigen ervaring hoe gemakkelijk je op een schadelijke weg komt. Omdat je je tóch God verbergt, Hem ontloopt en vergeet dat Hij je gemaakt heeft.



De koorleider neemt het lied in de gemeente over. We zingen het naar God uit. We zingen het elkaar toe. We worden erdoor naar God gezongen.

3 Bij Hem (139:1-6,7-12,13-17)

Bij God zijn we op de goede plek. De HEERE doorgrondt ons. Hij kent ons en wil ons dieper kennen. Je hoeft niets te verbergen.



Hij ziet ons altijd en overal. Niemand ontloopt God. Je hoeft je niet voor Hem te verstoppen. Hij heeft ieder mens wonderlijk gemaakt. Niemand is zoals jij! Jij bent van Hem (van wie anders?)

4 Door Hem (139:6,10,17)

Door God word je gekend – zoals niemand je kent. Een uitdrukking vol van de liefde waarmee God genadig met ons omgaat. Gekend ben je door Christus (1 Kor. 13:12b)



Hij leidt mij door Zijn hand en houdt mij vast in Zijn hand. Niemand kan je uit Zijn hand rukken (Joh. 10:28). Omdat Hij mij wonderlijk maakte - loof ik Hem: 'niemand is zoals Gij!'