

## **Crisis-proof**

Schriftlezingen: Psalm 46 Kerntekst: Psalm 46:2

Zingen: Ps. 121:1, Ps. 91:1, Ps. 46:1,4 en 6, Ps. 118:8, Ps. 33:10

### Hoofdpunten van de preek

In Psalm 46 zingt het van vertrouwen op God. Geloof dat tegen een stootje (en meer) kan.

#### **1 God is... ons een toevlucht (Ps.46:2-4)**

In de Psalm gaat het er stormachtig aan toe, maar wordt ingezet met: God is ons een toevlucht en sterkte. In de crisis weten de dichters van Wie ze hulp kunnen verwachten.

Daarom hoeven we niet bang te zijn. Ook als vastheden onder ons wankelen en zekerheden spoorloos verdwijnen. Het wordt ons – Goddank – vaak toegeroepen: vrees niet!

Zonder overmoedig en triomfantelijk te worden kan je dan zeggen: laat het dan maar stormen... Dan kan je het 'getier' (46:7) van mensen, meningen naast je neerleggen.

#### **2 God is... in haar midden (Ps. 46:5-8)**

De focus gaat nu naar 'binnen'. Daar regeert niet angst, maar blijdschap. De stad Gods met als brandend middelpunt de dienst der verzoening heeft iets paradijselijks...

Omdat God in haar midden kan de stad onmogelijk wankelen. Niet de wankelende aarde, maar de eeuwige God is de vaste grond onder ons. Jezus Christus is eeuwig dezelfde.

Ook al loopt het vast zoals met Israël voor de Rode zee, God helpt tegen de morgen (Ex. 14:27). Het boosaardig getier van mensen en machten smelt als God Zijn stem verheft.

#### **3 God is... God (Ps. 46:9-12)**

Waar moet je opletten om crisis-proof te zijn? *Kom, zie...* de daden van de HEERE. Ik ben is er alle dagen bij. Tot de wereld haar einddoel bereikt en Gods stad op aarde neerdaalt.

De HEERE richt verwoestingen aan op aarde (//46:7). Hij verwoest de Verwoester me al zijn verwoestende invloeden. Christus moet als koning heersen totdat...

De HEERE verbreekt de oorlogswapens van de Verwoester. Vijand en vriend worden geroepen om God te erkennen en belijden. Alleen Zijn Naam is boven alle namen.