

HC15: Die geleden heeft...

Schriftlezingen: Markus 14:32-42, 15:21-34 en Rom. 3:21-26. Tekst: Rom. 3:25
Zingen: Ps. 22:1 en 2, Ps. 40:4, Ps. 6:1 en 2, Ps. 85:1 en 3, Ps.69:14

Hoofdpunten van de preek

In een wereld vol lijden vanwege de zonde, heeft de Zoon van God geleden als geen ander.

1 Geleden (1 Petr. 3:18 – V&A37a)

Jezus zuchtte *onder* mensen, was verdrietig *vanwege* de gevolgen van de zonde, had te kampen met Satan, maar heeft geleden *door* God.

Jezus heeft Zijn hele leven van begin af aan daaronder geleden. Het lijden aan het kruis is de finale concentratie van Jezus' lijden. Gods toorn ontlaaft Zich op de Zoon.

2 Geofferd (Rom_3:25 – A37b)

De Vader offert Zijn Zoon Hij *moest* lijden. Het offer laat zien dat wij moeten met God verzoend moeten worden. God moet de zonde wel verdoemen.

De verzoening draait om God. De HC leert ons de troost hiervan: opdat Christus ons zou verlossen. Onze zonde is verzoend. Door Zijn offer brengt Christus genade, recht en leven.

3 Veroordeeld (1Tim.3:16 – V&A38)

Pilatus wordt als historisch persoon genoemd om de historiciteit van Christus' kruisiging te illustreren. Pilatus wordt vooral genoemd in zijn functie als dienaar van Gods overheid.

De onschuldige Jezus wordt in een officieel proces (hoe onrechtvaardig ook!) schuldig verklaard en veroordeeld. Daarom kunnen wij, schuldige mensen, worden vrijgesproken.

4 Vervloekt (Gal. 3:13 – V&A39)

Waarom het kruis? Gods boodschap met het kruis is: hier hangt een Vervloekte. Het kruis laat de betekenis zien: door hemel en aarde uitgebannen. De vloek van God brengt de dood.

De HC leert ons de troost. Hij heeft Mijn vloek op Zich geladen. Hij kocht ons vrij door een vloek te worden! Geen schuld en zonde die je dan nog gevangen houdt.