

## Begraven in Christus' dood.

Schriftlezing(en): Romeinen 6:1-14, Tekst: Romeinen 6:4 Zingen: Ps. 117, Ps.16:6, {HD: Pss. 87:4, 134:3, 105:5}, Ps. 56:5 en 6, Ps.143:10, Ps.48:6

### Hoofdpunten van de preek

Dopen is op een bepaalde manier begraven: je wordt ondergedompeld in Christus' dood.

#### **1 Christus' dood (Rom. 6:3 – V&A40)**

De HC vraagt waarom *Christus* moest sterven, maar werkt het antwoord richting *ons* uit. Onze zonden betekenen Zijn vernederende dood aan het kruis.

God doet genadig *recht* door Christus' dood. Hij betaalde met Zijn leven voor onze zonden en maakt het daardoor goed met God en mens. God heeft dat beloofd.

#### **2 Gestorven met Christus (Rom. 6:6 – V&A42)**

Door de doop worden we ingelijfd in Christus' dood: Elk mens leeft om te sterven, maar een christen sterft om te leven. Ons levenseinde is dan doorgang naar het eeuwige leven.

Het leven van een christen is dus de tijd om te sterven: afsterven van de zonde. Onze oude mens is met Christus gekruisigd met als doel het zondige bestaan te doen verdwijnen.

#### **3 Christus' begrafenis (Rom. 6:4 – V&A41)**

Na Zijn sterven wordt Christus in de dood gelegd. Dat is goed nieuws. Hij ontroofd de dood alle verschrikking. Waar Hij *geweest* is – kunnen wij zijn. Het graf is leeg.

Christus' begrafenis is een getuigenis: Hij is echt gestorven! Onze zonde ging met Hem in het graf en zal nooit meer opstaan. Hij wel. Om de genadegift van eeuwig leven te geven.

#### **4 Begraven met Christus (Rom. 6:10-11 – V&A43)**

Door de doop wordt net zoals in Rom. 6 (en de HC) voortdurend de verbinding gelegd met Christus. Wat Hij gedaan heeft, gaat mij aan én maakt mij verantwoordelijk: reken jezelf...

Wie dood voor de zonde is, wordt niet geregeerd door een boze 'drive'. We staan met Christus op. Het leven van een christen is door Christus is een 'levend dankoffer' voor God (Ef. 5:2).