

## Serie: De HEERE gedenkt (Zacharia).

### **'Keer terug naar Mij'**

Schriftlezing(en): Zacharia 1:1-6, Mattheüs 4:17, 11:20-30 Tekst: Zacharia 1:1-6  
Zingen: Ps. 81:11-13, Ps. 106:4, Ps. 80:5, 9 en 11, Ps. 85:1 en 3, Ps. 135:8

#### Hoofdpunten van de preek

Zacharia krijgt dingen te horen en te zien die voor het teruggekeerde volk van belang zijn.

#### **1 Het Woord geschiedt (Zach.1:1)**

In okt/nov 520 voor Christus begint het allemaal, kort na de preek van Haggai (2:1b-10) komt het Woord van de HEERE. Zacharia komt niet met zijn eigen woord of mening.

Het Woord 'geschiedt': God spreekt concreet gericht op wat leeft. Nu net zo goed als toen onder het volk, na Haggai's preek. Hij regeert de tijden, ook al staan ze op Darius' naam.

#### **2 Bekeer je tot Mij (Zach. 1:2-3)**

De HEERE herinnert aan Zijn toorn, het heilige vuur van Zijn jaloerse liefde. Hij wil Zijn volk alleen voor Zich. Dat is in het geding! Men is wel teruggekeerd, maar niet tot Hem bekeerd.

God laat uit alle macht Zijn hart spreken: Bekeer je tot MIJ (uw God, jullie Verlosser). Het is de kern van Jezus' prediking. Waarom wil de HEERE dit? 'Ik wil tot u kunnen terugkeren.'

#### **3 Wat je niet moet doen (Zach.1:4-5).**

De HEERE kent het hart van Zijn volk: wees niet zoals jullie vaders. Zij *luisterden* niet naar Mijn Woorden en *negeerden* MIJ. Die houding zit sinds mensenheugenis in ons systeem.

De waarschuwing is er naar. Waar zijn de mensen die niet luisterden gebleven? Een vraag met het antwoord erin. Waar zijn de roepstemmen gebleven? God blijft niet roepen...

#### **4 En toch raak (Zach.1:6)**

Wie bekeert zich (2-3)? De geschiedenis biedt geen hoop (4-5). En toch hebben ons niet 'kunnen' en 'willen' niet het laatste woord, die leggen het af tegen Gods woord.

Waar Gods woorden mensen raken, bekeren zij zich: je kan/wil niet anders. We zien dat met Pinksteren: niet door kracht of geweld. Bekering brengt erkenning: God doet wat Hij belooft.

## *Serie: De HEERE gedenkt (Zacharia).*

### Gespreksvragen

- Algemeen: Wat heeft u/jou aangesproken in de dienst? Waarom? Wat wil je daarover delen?
- Bij 1: God spreekt in de tijd. In de concrete omstandigheden waarin mensen leven. Ken jij nog meer Bijbelse voorbeelden? Heb je dit zelf wel eens ervaren? Hoe?
- Bij 2: De HEERE verwijst naar Zijn toorn. Wat betekent Gods toorn? In hoeverre past dit bij ons beeld van God? Waarom wel/niet?
- Bij 2: De HEERE roept je tot bekering. Lees de oproep in vers 3 nog een keer. Waar ligt de nadruk en wat zegt dat? Waarvan moet jij je bekeren? Kan je dat? Waarom wil God dat jij je bekeert?
- Bij 3: De HEERE waarschuwt in vers 4 en 5. Moet dat in een preek of bij andere gelegenheden ook gebeuren? Hoe is dat bij het spreken van de Heere Jezus?
- Bij 4: Wat gebeurt er als het Woord je raakt? Heeft het Woord jou geraakt? Waarom wel of niet. Wat deed dat met je?