

Serie: De HEERE gedenkt (Zacharia)

Onmetelijk

Schriftlezing(en): Zach. 2:1-13, Openb. 21:1-11, 22-27 Tekst: Zach. 2:1-5,10-13
Zingen: Ps. 16:3 en 6, Ps. 135:12, Ps. 48:1 en 6, Ps. 87:1,2,3 en 4, Ps. 62:4

Hoofdpunten van de preek

Het uitmeten van Jeruzalems bouwplannen wordt stilgelegd... elke meting is te beperkend.

1 Onmetelijk (Z2:1-4)

In dit visioen wordt de aandacht gericht op iemand met verwachting voor de toekomst. Hij onderzoekt of er wel ruimte genoeg is in Jeruzalem voor de toestroom van inwoners!

Hij moet direct stoppen. Zijn verwachting is nog te beperkt. De Engel => Christus laat weten dat het aantal inwoners van Jeruzalem (mens en dier) nooit binnen de muren zal passen.

2 Beschermd (Z2:5)

Kan dat wel, een stad zonder muren? Die is onbeschermd voor elke vijand. Het aardse Jeruzalem kreeg ook na dit visioen muren. Zacharia krijgt de toekomstige stad te zien.

De HEERE beschermt het nieuw Jeruzalem. Hij is een muur van vuur die allen/alles met slechte bedoelingen buitensluit. Van binnenuit maakt Hij de heerlijkheid van de stad uit.

3 Eigendom (Z2:10-12)

Verliest een zó uitgebreide stad niet haar hart? De HEERE antwoordt': Ik zal in uw *midden* wonen. Hij neemt de centrale plaats in: van Jeruzalem t/m ieder die daar geboren is.

Dat zullen zelfs heidenen zijn, die in Babel zijn geboren, maar dan in Jeruzalem aan de HEERE worden toegevoegd. Pinksteren! Samen zijn zij het rechtmatige erfdeel van God.

4 Verwachting (Z2:13)

Is dit alleen toekomstmuziek (Ik zal, u zult...). Alle vlees moet vol ontzag met verwachting zwijgen. Heilige hoogspanning voor het aangezicht van God. Want... Hij is ontwaakt.

Als antwoord op o.a. Psalm 79:4. De HEERE kijkt niet passief toe, maar grijpt – door de gekomen Christus – in. Tot redding voor Zijn volk, tot oordeel van Zijn vijanden.