

Serie: De HEERE gedenkt (Zacharia).

Komen om te wonen

Schriftlezing(en): Zach.2:1-13, Joh.1:14-18, Tekst: Zach.2:10 Zingen: Ps. 75:1, Ps. 2:7, Ps. 9:11 en 14, Ps. 102:12, HA {Pss. 68:2, 132}, Lofz. Simeon 1

Hoofdpunten van de preek

De HEERE gebiedt om blij te zijn. Met reden: Hij komt en zal bij Zijn volk wonen.

1 Verblijd u

Gemakkelijker gezegd dan gedaan. Zeker als je leven een puin hoop is, zoals in Jeruzalem. Gods opdracht leert om over de omstandigheden heen te zien.

Blijdschap is dan ook geen emotie, maar een belijdenis: de Heere is mijn vreugde.

2 Sions dochter

De dochter van Sion 'moet' zich verblijden. Je bent een dochter van Sion als je je thuisweet in Jeruzalem en de dienst aan/ van God aldaar.

Sions dochter kan niet in Babel, de stad van ik gericht geluk, macht en succes (blijven) wonen (2:6). Dáár zal het lachen je vergaan (2:9).

3 Ík kom

De HEERE geeft Zelf de reden voor Sions blijdschap: 'want, zie Ík kom...'

Met 'zie' laat Hij Sion uitkijken boven de omstandigheden en richt Hij alle aandacht op Zichzelf. Hij komt naar Zijn volk. Dat is Advent.

4 Ík zal wonen

De HEERE komt, om niet meer te gaan (zoals voor alle ellende). Hij zal wonen. Het veelzeggende woord 'tabernakel' valt hier.

God komt tabernakelen... we zien hoe de eniggeboren Zoon (Joh. 1:14) de vervulling in de voleinding mogelijk maakt (Opb. 21:3).