

## *Serie: De bruiloft van het Lam*

### **Geroepen tot het bruiloftsmaal**

Schriftlezingen: Openbaring 19:1-10 Tekst: Openbaring 19:9

Zingen: Ps. 65:1, Ps. 65:2, Ps. 65:3, Ps. 68:10, Ps. 23:3, Lofz. Maria, Ps. 11:3

#### Hoofdpunten van de preek

De eeuwige heerlijkheid is als een bruiloft: feest van de eenwording van Lam en bruid.

#### 1 Zalig

Wanneer ben je echt gelukkig? 1 van de 7 antwoorden in de Openbaring is deze: zalig zijn die geroepen zijn... Dán ben je nu al echt gelukkig in God, want je zal bij de bruiloft zijn.

#### 2 Geroepen

God roept je daarvoor persoonlijk. Wie zijn de geroepenen? Ze staan in het strijdgewoel van de wereld aan de kant van het Lam (Opb.17:14). Dat blijkt in alles (Mat.22:1-14).

#### 3 Bruiloftsmaal

Jezus spreekt in vergelijkingen. Het eeuwige leven is als een feestmaaltijd (Jes. 25:6). Het Lam laat nu Zijn bruiloft is aangebroken het beste opdienen en de ware vreugde schenken.

#### 4 Echt waar

Is deze uitnodiging niet te mooi om waar te zijn? Johannes krijgt daarom de opdracht om alles op te schrijven: dit zijn Gods waarachtige woorden. Net zo waar, als God waar is.