

Kom!

Schriftlezingen: Openbaring 22:12-21 Tekst: Openbaring 22:14-17

Zingen: Ps. 122:1, Ps. 1:4, Ps. 16:3, Ps. 136, Ps. 36:3, Ps. 42:1 Lofz. Sim. 1

Hoofdpunten van de preek

De bruiloft is het begin van het nieuwe paradijsleven.

1 Binnen/buiten (22:14-15)

Zalig ben je als je Gods geboden doet. Je kan en wil door Christus niet anders (Opb. 7:14). Je mag dan eten van het leven en je mag daarom binnenkomen. Anders is het als je tot het bittere einde volhardt in (concrete) ongehoorzaamheid. Dan moet je buiten blijven.

2 Ik ben...! (22:16)

Hoor Wie dit allemaal zegt! Ik, Jezus... Hij noemt Zich met de Naam van God. Waar alles lijkt af te breken, staat Hij - de wortel - als Banier (Jes.11:1,10). Hij is de beloofde nakomeling van David (Jes. 9). Hij doet als de Morgenster de nieuwe dag aanbreken.

2 Kom...! (22:17)

We horen ook een reactie op alles wat Jezus zegt: 'kom!' De Geest gaat Christus' Bruid hierin voor. Iedereen die het hoort moet meeroepen. Wie? Iedereen die nog dorst heeft en zich nog niet verzadigd heeft aan de levensBron. Dan kan en mag je nú nog komen!

Mini_Openbarig 19_9 [bdha] en 22_14-17 [dzha] 4-12-2021 HG Boven-Hardinxveld